



De Opsteker 2023



SAMENSTELLING BESTUUR



Bestuursleden:	
Voorzitter	Alwin Koks
Secretaris	Richard Smit
Penningmeester	Roy Witte
Wedstrijdleader Zoet	Jan Nijgh
Wedstrijdleaders Zout	Vacant. Wordt waargenomen door Alwin Koks & Aad Segboer

Samenstelling bestuur.....	2
Van de voorzitter.....	4
Het stokje wordt overgedragen	6
In Memoriam, Wim Klerks, 10 maart 2023 †	7
In Memoriam, Piet Hermes 17 september 2023 †	9
Jaarverslag 2023, afdeling Sportvissen, secretariaat.....	10
Jaarverslag 2023, afdeling Sportvissen, wedstrijdsecretariaat zoutwater.....	12
Jaarverslag 2023, afdeling Sportvissen, wedstrijdsecretariaat zoetwater.....	14
15 Februari 2023, Zoutwater, Westhavenkade te Vlaardingen.....	15
24 maart 2023, zoetwater, Leidsevaart	17
12 april 2023, zoutwater, Noordpier IJmuiden	20
26 april 2023, zoetwater, Vlaardingervaart.....	22
02 mei 2023, zoutwater, Hoek van Holland strand	27
16 mei 2023, zoutwater, Kijkduin.....	28
19 mei 2023, zoetwater, Kanaal door Voorne	30
17 juni 2023, zoetwater, koppelwedstrijd in Landsmeer.....	32
22 juni 2023, zoetwater, Noordhollands Kanaal.....	34
27 juni 2023, zoutwater, Pernisse Hoofd	37
13 juli 2023 , zoetwater, Amstel-Drecht.....	39
17 augustus 2023, zoetwater, vijvervissen 't Mun	41
22 augustus 2023, zoetwater, Ringvaart Lijnden	47
08 september 2023, zoutwater, Pernisse Hoofd.....	51
28 september 2023, zoetwater, Mooie Nel.....	52
10 oktober 2023, zoutwater, Kijkduin.....	54
17 oktober 2023, zoetwater, Heijmanswetering	55
27 oktober 2023, Dagje Bootvissen met de Zwerver.....	56
07 november 2023, zoutwater, Pernisse Hoofd.....	59
11 november 2023, zoetwater, Landsmeer, de Snertwedstrijd	60
07 december 2023, zoutwater, Maassluis, de Snertwedstrijd	62
Eindstand zoutwater 2023	64
Eindstand zoetwater 2023	65

Bewogen jaar, aanpassen en/of meebewegen.

Het visjaar 2023 was nog maar nauwelijks op gang gekomen toen we het verschrikkelijke bericht kregen van het plotselinge overlijden van Wim Klerks. Geheel onverwacht overleed Wim in zijn slaap op 10 maart 2023. Bijna iedereen binnen onze visvereniging weet wat Wim de afgelopen ruim 30 jaar als bestuurder en visser voor onze vereniging heeft betekend. Het gemis is groot. We zullen hem nooit vergeten. Uiteraard hebben we Wim uitgebreid herdacht in een apart In Memoriam even verderop in deze Opsteker.

In de maand september werden we ook nog eens geconfronteerd met het overlijden van ons lid Piet Hermes. Piet was het oudste lid van onze vereniging en helaas al enkele jaren ernstig ziek. Ook Piet hebben we in een apart In Memoriam in deze Opsteker herdacht.

Binnen onze vereniging hebben we, met enige noodzakelijke aanpassingen, in 2023 weer de hele competities zoetwater- en zoutwaterwedstrijden kunnen vissen. Hierover staan weer jaarverslagen en wedstrijdverslagen in deze Opsteker. Hoop dat iedereen weer wat leuke leesuurtjes heeft met ons mooie jaarblad.

Als we vervolgens het vissen in zijn algemeenheid onder de loep nemen is het wel duidelijk dat de lobby van de Partij van de Dieren steeds groter wordt om te trachten het vissen verboden te krijgen in Nederland. In Amsterdam was er halverwege het jaar een motie ingediend bij de raadsvergadering voor een algeheel verbod. Gelukkig heeft de motie het niet gehaald en heeft de Partij van de Dieren bakzeil gehaald. Ook in Den Haag is een dergelijke motie geweest welke het gelukkig ook niet gehaald heeft. Of dat ook zo blijft is natuurlijk maar de vraag want ze zullen niet opgeven in hun pogingen het vissen uit te bannen.

In Amersfoort is het als eerste gemeente in Nederland inmiddels verboden om met een haak met weerhaak te vissen. Hier zit een lid van de Partij van de Dieren als wethouder in het college.

Hij heeft dit verbod in overleg met de hengelsportvereniging in Amersfoort voor elkaar gekregen. Dit is toch een eerste daadwerkelijke verandering binnen het vissen buiten de wettelijke regelingen om. De vraag is of het hierbij gaat blijven of wat er verder te gebeuren staat.

Het is misschien wel een goede zaak om ook alvast naar ons zelf te kijken als het gaat over de uitstraling die we als vissers naar buiten hebben. Misschien kunnen we zelf al wel zaken aanpassen zodat we al wat wind uit de zeilen van tegenstanders van de hengelsport zouden kunnen halen.

Is maar gewoon een persoonlijke gedachte. Iedereen mag zelf bepalen hoe hij de visserij binnen de wettelijke regels uitvoert, tenzij er al plaatselijke regels zijn van verenigingen of gemeenten natuurlijk. Zo is het in de wateren van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging tijdens het vrij vissen al verboden om een leefnet te gebruiken. Ik kan daar best inkomen. Veel minder leefnetten vol vis die vanaf de kant leeggeschud worden waarbij niet vissers soms raar staan te kijken.

Ook het vissen met haken zonder weerhaken zou wat mij betreft al best iets kunnen zijn wat we voor onszelf zouden kunnen besluiten te doen. Zie er zelf niet veel nadelen in en het makkelijk onthaken zou wel eens een betere indruk kunnen achterlaten dan het verwijderen van een haak met weerhaak. Ik ga daar zelf zeker mee aan de slag.

Zoals gezegd is bovenstaande een persoonlijke gedachte van mij. Ik denk zelf echter wel dat we meer over dit soort zaken zullen moeten nadenken in de toekomst want de tegenstanders slapen niet. Die zullen alles aangrijpen om onze sport negatief onder de aandacht te brengen om te trachten hun doelen te bereiken. Ik

ben er ook van overtuigd dat meerdere verenigingen/organisaties het verbod op het gebruik van een leefnet buiten wedstrijden en weerhaken zullen gaan opnemen in hun voorwaarden.

Het zal voor de toekomst denk ik een kwestie van aanpassen en/of meebewegen worden om onze sport te kunnen behouden.

Gelukkig kan ik met volle overtuiging zeggen dat de omgang met de vis en de natuur binnen onze vereniging al vele jaren prima voor elkaar is en daar kunnen we trots op zijn.

Ik hoop dat we dat samen nog vele jaren mogen volhouden, beginnend met het komende nieuwe visjaar. Ik wens iedereen veel gezondheid toe met veel fijne en gezellige visdagen.

Groet,

Alwin Koks

Voorzitter HPSV-Sportvissen

Zoals de meesten weten heb ik drie jaar geleden besloten om nog één termijn van drie jaar als voorzitter aan te blijven van HPSV-Sportvissen. Met het verstrijken van deze termijn is nu dus de tijd gekomen om het stokje over te dragen.

Ik heb me in de afgelopen 18 jaar met heel erg veel plezier ingezet voor onze vereniging.

Maar ik heb dat uiteraard niet alleen gedaan. Ik heb met een behoorlijk aantal andere bestuursleden binnen het bestuur mogen samenwerken om het beste voor onze vereniging trachtte n te doen.

In die tijd hebben we volgens mij best leuke dingen kunnen doen. Buiten de reguliere zaken als het organiseren van de wedstrijden voor de beide competities denk hierbij onder andere aan het feest ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan. Ook het kunnen verzorgen van diverse giften aan de leden, waaronder jassen, shirts, tasjes etc. waren leuke dingen om over na te denken en te kunnen regelen. Hier waren alle bestuursleden altijd heel erg betrokken in.

Ik wil alle bestuursleden waarmee ik heb mogen samenwerken dan ook heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb ervan genoten.

Uiteraard wil ik ook alle medevissers/leden van onze vereniging bedanken. Jullie hebben mij altijd het gevoel gegeven dat gewaardeerd werd wat ik samen met de andere bestuursleden voor de vereniging gedaan heb. Top!

Hoewel het aantal leden iets afneemt heeft de vereniging nog altijd dezelfde identiteit gehouden wat mij betreft. Dat is een vereniging waarbij de trouwe leden graag mee komen vissen bij de wedstrijden en de gezelligheid bij die wedstrijden hoog in het vaandel staat. Daardoor is er nog steeds voldoende perspectief om onze vereniging in de komende jaren in stand te kunnen houden.

Met die gedachte is het voor mij ook een goed moment om het bestuur als voorzitter te verlaten en het stokje over te dragen aan mijn opvolger.

De beoogd opvolger (ik kan niet zeggen wie dat is want de verkiezing moet ten tijde van het schrijven van dit stukje nog gaan plaatsvinden op de jaarvergadering) wens ik hierbij heel veel plezier en succes toe.

Ik weet zeker dat dat gaat lukken samen met de nu zittende overige bestuursleden Roy Witte, Richard Smit en Jan Nijgh met wie ik inmiddels ook al vele jaren dan wel iets minder aantal jaren heb mogen samenwerken.

Een speciaal woord in deze wil ik nog richten ter nagedachtenis aan Wim Klerks. Ik heb bijna mijn gehele periode binnen het bestuur met Wim in het bestuur gezeten en samengewerkt.

Nadat hij in januari 2023 weer opnieuw in het bestuur plaats had genomen kwam in maart 2023 zijn plotselinge overlijden. Het jaar 2023 was dan ook zeker niet het fijnste jaar als voorzitter.

Het was een zwarte rand aan alle goede herinneringen aan hem.

Ik ga uiteraard wel gewoon verder als lid van de vereniging en met het vissen van de wedstrijden. Ga jullie dus zeker weer aan de waterkant zien!

Groet,
Alwin Koks.

Op 10 maart 2023 ontvingen we het onvoorstelbare bericht dat geheel onverwacht onze visvriend, bestuurslid en lid van verdienste Wim Klerks in zijn slaap is overleden. Een bericht dat voor een ieder van ons binnen de vereniging niet te bevatten was en eigenlijk nog steeds niet is.

Wim was al vanaf 1 april 1984 lid van HPSV en was dus bijna 40 jaar lid.

Wim is altijd een zeer actief lid binnen onze afdeling Sportvissen geweest waarvan meer dan 30 jaar als bestuurslid in diverse periodes. Als je HPSV-sportvissen zei dan zei je Wim Klerks.

Zijn overlijden laat een grote leegte na binnen onze vereniging.

In 1988 binnen de vereniging begonnen als wedstrijdleider zoutwatervissen is hij op een gegeven moment daarmee gestopt en heeft hij zich volledig toegelegd op de zoetwatervisserij. Hij werd toen ook de wedstrijdleider van het zoetwatervissen. Dat heeft hij altijd met buitengewoon veel inzet en plezier gedaan. Als eerste aan het water om het parcours uit te zetten en meestal als laatste weer weg. Lange tijd altijd zelf de weggingen uitgevoerd bij de wedstrijden, zelf nieuwe locaties bekijken voor het wedstrijdprogramma, het programma jaarlijks samenstellen, materialen verzorgen, prijzen kopen etc. etc.

Hij heeft zich ook altijd ingespannen om de jaarlijkse wedstrijd tegen de brandweer in stand te houden, want Wim hield van tradities. Helaas is deze traditie sinds enkele jaren ten einde gekomen.

In de periode dat Wim bij HPSV actief was heeft hij zich ook ingespannen om wedstrijden te organiseren voor de NPSB-competitie. Daarbij heeft Wim altijd de deelname aan deze landelijke wedstrijden in die tijd gecoördineerd voor de leden van onze vereniging. Dat heeft hij altijd met verve gedaan. Hij heeft ook ongeveer 25 jaar meegedaan aan de Europese Kampioenschappen voor politieambtenaren waarvoor je je via de NPSB-competitie moest plaatsen.

Als kroon op zijn werk heeft hij in 2018 zijn grote droom op visgebied uit kunnen laten komen met het organiseren van het Europese Kampioenschap.

Door Wim zijn in het verre verleden ook de voor ons niet weg te denken snertwedstrijden in het leven geroepen. Zowel bij de laatste zoet- als zoutwaterwedstrijd van het seizoen zorgde Wim voor een grote pan verse erwtensoepp. Als kok wist hij wel hoe hij die moest maken. Boordevol met worst en spek en een klein snufje zout toegevoegd. De meeste vissers waren er verzot op.

Normaal werd de soep aan de waterkant warm gemaakt en genuttigd tijdens de wedstrijden.

Ik kan mij echter ook herinneren dat we lang geleden een keer een wedstrijd bij Wim om de hoek hebben gevestigd in de Vliet te Leidschendam en dat we daarna de snert bij Wim thuis hebben gegeten. Dat kon ook allemaal bij Wim.

Wim heeft ook meer dan 15 jaar de jaarlijkse BBQ voor onze afdeling georganiseerd en verzorgd. Dat vond altijd in de tuin bij Wim thuis plaats. Niet meer weg te denken en een traditie die door Wim in het leven is geroepen.

Wim is in 2010 voor al zijn inspanningen voor HPSV-Sportvissen op voordracht van de leden benoemd tot Lid van Verdienste van de HPSV. Hier was Wim terecht erg trots op.

Na ruim 30 jaar over 2 periodes actief geweest te zijn als bestuurslid van de HPSV-Sportvissen heeft Wim Klerks in 2021 besloten om te stoppen als bestuurslid. Uiteraard bleef hij wel zoetwatervissen.

In mei 2022 is Wim vervolgens met pensioen gegaan, iets waar hij ook echt naar uit gekeken had. Hij heeft toen direct ook weer het zoetwatervissen erbij opgepakt en het bloed kroop waar het niet gaan kon. Bij afwezigheid van een vaste wedstrijdleider zoutwatervissen nam Wim die functie per 2023 op zich binnen het bestuur. Helaas bleek dit van korte duur.

Veel van het hiervoor vermelde over Wim hebben we in 2021 opgeschreven naar aanleiding van het afscheid als bestuurslid waarna hij dus zeer snel weer terugkwam als wedstrijdleader zout binnen het bestuur.

Nu moeten we deze woorden herhalen maar nu in verband met een definitief afscheid van Wim.

We hebben Wim in 2021 gelukkig tijdig onze dank kunnen laten blijken voor alles wat hij voor HPSV-Sportvissen en de leden heeft gedaan.

Ook als medebestuurders vonden we het fijn met hem te hebben mogen samenwerken.

We missen Wim!!

Namens het bestuur,

Alwin.



We moesten Piet Hermes al geruime tijd missen bij onze wedstrijden in verband met zijn ziekte. Al een behoorlijk aantal jaar geleden werd bij Piet een ziekte geconstateerd die al vrij snel ongeneeslijk bleek te zijn. Desondanks heeft Piet nog meerdere jaren, ondanks alle ongemakken van de behandelingen, regelmatig wedstrijden mee gevist. De afgelopen 3 jaar is dat er echter niet meer van gekomen. In de contacten die we nog wel met Piet hadden liet hij altijd weer blijken hoe zeer hij het naar zijn zin had gehad bij het vissen bij HPSV. Hij vertelde daarbij dan ook dat hij daarom niet aan het opzeggen van zijn lidmaatschap dacht hoewel hij wist dat hij niet meer zou kunnen komen vissen.

Piet heeft zijn ziekte gedragen zoals het kon. Hij bleef altijd positief als je hem sprak. Keek alleen naar de dingen die hij kon en niet naar wat er niet kon.

Piet is vanaf 1994 lid geworden van HPSV-Sportvissen. Hij viste zowel de zoet- als zoutwaterwedstrijden. Hij was altijd samen met zijn grote visvriend Nol van den Berg die inmiddels jaren geleden overleden is. Piet haalde Nol altijd op en samen kwamen ze naar de wedstrijden. Ook het zoutwatervissen op een boot was één van de dingen die Piet erg graag deed. Hij ging altijd mee.

Hij hield wel van een praatje bij de wedstrijden en had altijd wel iets te vertellen. Hij was een sociaal bewogen man. Hij deed veel voor andere mensen.

Piet was een erg betrokken lid van onze vereniging. Hij toonde deze betrokkenheid bijvoorbeeld ook altijd op onze jaarvergadering bij het behandelen van de jaarstukken. Vooral de financiële stukken werden door Piet zeer nauwkeurig nagelopen. Dat vonden wij als bestuur altijd mooi om te zien en een goede zaak.

Uiteindelijk heeft Piet toch de strijd tegen zijn ziekte verloren. Wij hebben in Piet een fijn persoon verloren.

Namens het bestuur,

Alwin.



Beste visvrienden,

Helaas zijn ons dit jaar ook weer twee leden overleden. Op 10 maart 2023 overleed ons mede bestuurslid Wim Klerks en op 17 september 2023 is Piet Hermes overleden. We zullen Wim en Piet herdenken als respectievelijk waardig bestuurslid en lid van onze vereniging.

Ook dit jaar kon er weer een volledige competitie voor zowel de zout als zoet afdeling gevist worden. Ook dit jaar was er weer een mooi programma samengesteld voor beide competities en na het aanvragen van de benodigde vergunningen kon met de competitie gestart worden.

Het ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden.

Ook dit jaar stonden er weer enkele evenementen op het programma waaronder de NPSB competitie. Door een aantal leden werd hier aan meegedaan. Er werden af en toe mooie resultaten geboekt door de deelnemende leden van HPSV.

Ook werd er door een team van HPSV, bestand uit Roy, Chris, Kees, Jan en Richard, weer meegedaan aan het EK vissen. Dit jaar was de organisatie in handen van onze Duitse collega's. Het was de bedoeling dat er gevist zou worden op het Silo kanaal nabij Brandenburg. Maar doordat er door de Duitse autoriteiten geen vergunning werd afgegeven voor dit parcours werd er uitgeweken naar de rivier de Elbe in de omgeving van Barby in Sachsen-Anhalt.

De Elbe is een Centraal-Europese rivier die in Tsjechië ontspringt, door Duitsland stroomt om uiteindelijk uit te monden in de Noordzee. De met een lengte van 1164 kilometer een sterk stromende rivier te noemen. Met de feeder, sterke rivierhengels, moest er soms gebruik gemaakt worden van korven tot wel 140 gram lood om de korf op zijn plek te houden. Met de vaste stok werd gebruik gemaakt van zogenaamd vlagdobbers van tot 40 gram om deze op zijn plek te houden. De omstandigheden zijn totaal niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Rijn, Lek of de IJssel. We hebben een geweldige week gehad en kijken uit naar het EK van 2024 dat dit jaar georganiseerd gaat worden door onze Belgische collega's.

Er werden er voor de leden ook enkele activiteiten georganiseerd. Voor de zoutvissers werd bootdag georganiseerd. De organisatie was dit jaar in handen van Paul Uit de reacties was te horen was het een geslaagde dag.

Voor de zoetvissers werd er wederom een dag op een vijver georganiseerd. Ook dit jaar werd een vijver gehuurd op bij 't Mun te Appeltern. Ook dit was weer een geslaagd evenement.

Ook werd er weer een barbecue voor de leden en aanhang georganiseerd. Dit jaar werd er uitgeweken naar de kantine van HPSV voetbal.

Ook dit jaar zijn we voornemens activiteiten te organiseren. Dit voorstel zullen we inbrengen op de vergadering.

Het bestuur is weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen (2024) dat voor ons ligt en de vergunningen voor de wedstrijden zullen worden aangevraagd, mits de leden hiermee akkoord gaan op de Algemene Leden Vergadering.

Voor de volledige uitslagenlijst van de zout- en zoetcompetitie verwijs ik jullie verderop in deze "Opsteker" en naar de HPSV-site: www.hpsv-vissen.nl.

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2024 toe.

Met vriendelijke visgroet,

Richard Smit Secretaris

HPSV-afdeling sportvissen

Wat een nieuw hoofdstuk bij het zoutvissen had moeten inluiden werd al vroeg in 2023 een nachtmerrie. Nadat Wim Klerks de handdoek na zijn pensionering ook als zoutwatervisser weer opgepakt had en zich gelijk ook maar weer als wedstrijdleider zout had opge worpen konden we niet vermoeden van hoe korte duur dat mocht zijn. Na in februari 2023 onze 1^e wedstrijd voor de competitie met Wim te hebben gevist kregen we begin maart het verschrikkelijke bericht dat Wim geheel onverwacht in zijn slaap was overleden. Onze viswereld stond even stil. Hij had nog zoveel plannen maar dat mocht er niet van komen. Helaas moesten we nu dus definitief afscheid van hem nemen. In ons jaarboek De Opsteker is Wim natuurlijk ook uitgebreid herdacht.

Eén van de meest waardeloze uitdrukkingen die dan weer naar voren komt is dat het leven vervolgens weer doorgaat. Dat is ook de harde realiteit.

Zonder enige twijfel hebben Aad Segboer en ondergetekende zich vervolgens bereid verklaard de zoutwatercompetitie in 2023 te regelen. Dat hebben we op dezelfde wijze gedaan als in 2022. Aad leidde de wedstrijden ter plaatse en ondergetekende heeft de administratieve zaken gedaan.

In goed onderling overleg met de overige zoutwatervissers en het bestuur hebben we besloten de eerst geplande wedstrijd in maart te verplaatsen naar een later tijdstip. Daarna hebben we vervolgens de competitie weer opgepakt zoals gepland.

Bij de 1^e wedstrijd aan de Westhavenkade in Vlaardingen, waar het meestal voor ons rond deze tijd toch lastig is om de vis aan de schubben te komen, werd er door het merendeel van de 8 deelnemers, redelijk vis gevangen. Hierbij een duidelijke en mooie uitschieter die dag voor Aad die 458 cm vis ving. Was dat gelijk de afgifte van de plannen die Aad dit seizoen had?

Het mooie was dat we hier met 8 man aan de competitie begonnen en dat is best een goed aantal voor onze kleine groep zoutwatervissers.

De volgende wedstrijd werd vanaf de Noordpier te Velsen gevist door 5 man die het er wel voor over hadden zo'n anderhalve kilometer de pier op te gaan per fiets of met de benenwagen. Ze werden daarvoor wel beloond met mooie vangsten. Winnaar Paul van Oijen had 746 cm. De vangsten liepen vervolgens gestaag af naar 658, 379, 304 en 118 cm. Dat zijn goede vangsten dus.

In de volgende wedstrijden, drie keer op het strand en twee keer aan het Pernisse Hoofd waren de vangsten iets minder. Op 27 juni 2023 mocht ondergetekende daar echter wel de grootste vis van het seizoen binnen takelen. Dat was een paling van 64 cm.

De laatste twee wedstrijden, respectievelijk aan het Pernisse Hoofd en bij de kop van de haven van Maassluis, werd er weer goed vis gevangen. Daarbij sprongen de vangsten er in Maassluis er wederom spectaculair uit. Dit net als vorig jaar maar dit jaar met nog meer vissen. Het bleek ook een close gevecht te zijn geworden voor de dagwinst. Winnaar Aad had 1092 cm, ondergetekende 1043 cm en John Koolhoven 1005 cm. We hadden respectievelijk 45, 45 en 41 vissen. Dat was flink takelen.

Ook de anderen hadden flink vis gevangen deze dag. Hans van Vliet had 727 cm, Paul van Oijen had 525 cm, Wilbert van Biezen 397 cm en toen nog introducee Martien Olsthoorn 102 cm gevangen. De totale vangst bestond voor zeker 95 procent uit wijting bij iedereen. Een hele mooie visdag dus. Martien had het ook naar zijn zin bij ons clubje en had al besloten dat hij graag lid wilde worden. Dat is fijn en bij deze alvast een warm welkom in de club.

Door Aad werd bij deze laatste wedstrijd alsnog voor de bekende snert gezorgd zodat deze traditie waar Wim voor gezorgd heeft ook blijft bestaan. We hebben tijdens het eten Wim daarbij nog even herdacht.

Tevens had John Koolhoven er weer voor gezorgd dat er weer roggebrood met spek bij de soep genoten kon worden. Ook dat is al een traditie aan het worden. Zowel Aad als John hartelijk dank voor deze goede zorgen.

Gemiddeld hebben we dit seizoen de wedstrijden met 6 man gevist. We zijn ook niet met veel meer actieve zoutwatervissers dan een man of 8 momenteel. Er is altijd wel iemand die iets mankeert waardoor hij niet mee kan doen. Ouderdom komt toch met gebreken weten we inmiddels. Ik wil er in ieder geval nog wel bij zeggen dat het wel een bijzonder gezellige groep is en de contacten onderling altijd leuk zijn. Het heen en weer kunnen lopen tijdens zoutwatervissen leent zich daar ook voor. Gelukkig hebben we er het komend jaar dus weer een zoutwatervisser bij en dat is fijn.

De eindstand van de competitie vindt u achter in deze Opsteker.

Groet, mede namens Aad Segboer,

Alwin Koks

Een seizoen met ups en downs.

Gezondheid blijkt dan toch maar heel fragiel te zijn. Iets om zuinig op te zijn.

De eerste wedstrijd aan de Leidse Vaart gelijk een opkomst van 13 man.

Dat was ook helaas de eerste en laatste keer dat we met zoveel vissers waren, jammer volgend jaar hopelijk iedere wedstrijd minimaal 13 vissers.

Niet iedereen was te spreken over het water, zelf kostte het mij het een topset omdat deze door een verkeerde handeling brak.

Maar dat er goede vangsten mogelijk zijn bewees Roy met ruim 11 kilo.

Volgende wedstrijd waren er alweer dubbele cijfers voor Willem Verwaal en Jan Wink, beiden meer dan 10 kilo.

Kanaal door Voorne werd het hoogtepunt. Ruim 86 kilo vis in het voorjaar. Hans Snels en Roy Witte zelfs boven de 23 kilo.

Op naar de volgende wedstrijd, een wel heel bekend water het Noord Hollands Kanaal bij de Molen, hier vielen de vangsten wat tegen. Niemand boven de 10 kilo.

Het Amstel Drechtkanaal was weer als vanouds mooie visserij. Helaas was er 1 visser de weg kwijt en deze begon gewoon wat later ook hij wist toch nog een visje te vangen op staart stek.

De Ringvaart bij Lijnden was al een paar jaar door de vereniging niet bevestigd. De krabben waren ook ruim aanwezig en deze gingen er maar wat graag met je aas vandoor. Toch iedereen een visje dus lang niet slecht.

Dan de Mooie Nel, ja wat moet je daar over schrijven. 10 kilo 480 gram dat vang je niet iedere wedstrijd en te bedenken dat dit maar 1 vis was van de betrokken visser. Willem geweldig ik denk dat er heel wat karper vissers jaloers op je zijn zo'n mooie vis.

Helaas was dit ook gelijk je de laatste wedstrijd dit seizoen. Niet dat dat de laatste keer was dat we je zagen. Gewoon iemand regelen en dan eet je erwtensoep langs de waterkant. Dan kom je toch bovenaan terecht dat gezondheid broos is.

Dat de Mooie Nel nog het hoogste gewicht ging brengen van alle wedstrijden was grandioos totaal 74,060 kilo en dat met 12 vissers.

Daarna Heijmanswetering, niet spectaculair, maar wel lekker dichtbij.

De laatste wedstrijd was zoals gewoonlijk aan het Noord Hollands kanaal bij Landsmeer.

John bedankt voor het Friese Roggebrood met Zeeuws spek heerlijk ouderwets.

Dat werd genuttigd met de erwtensoep die Nel (mijn vrouw) had gemaakt. Ik mocht alleen de groenten en het vlees snijden, zij was verantwoordelijk voor de smaak.

Jammer Hans je mist echt iets heel lekker.

De complimenten heb ik overgebracht.

Op naar het volgende seizoen

Jan Nijgh

Wedstrijdsecretaris zoetwater,

Op woensdag 15 februari 2023 is de eerste zoutwater wedstrijd van 2023 gevestigd. De opkomst was voor afdeling Zout, best groot. 8 man hadden zich bij Wim aangemeld en waren ook allen aanwezig. Bij de Westhavenkade was op de kop maar plek voor 3 man. Aad, Hans Snels en Hans van Vliet gingen op de kop staan, bij de uitgang van de haven en de rest op de boulevard ongeveer 60 meter verderop.

Het weer was rustig, maar jammer genoeg kwam het zonnetje net niet door het wolkendek heen. Met een graad of 10 was het frisjes en na alles te hebben opgetuigd ging het ankerlood met loodlifters om 8:00 uur te water.

Het water was al aan het opkomen en ging snel over op doottij. Door het ontbreken van de stroming waren de aanbeten goed waar te nemen, maar de toppen bleven geruime tijd stil.

We rekenden, net als verleden jaar, op aardig wat grote wijting, maar dat viel een beetje tegen. Wilbert ving een leuke bot, maar die was dermate koud dat hij wel dood leek.

Hier en daar werd een botje gevangen en soms een wijtinkje. Al snel bleek dat Aad goed bezig was op de kop. Hans Snels ving ook zo nu en dan een visje, maar bij Hans van Vliet bleef het lang stil op de top.



Bij ons op het kantje werd Wims zijn geduld erg op proef gesteld. Wel aanbeten maar geen vis. Pas om 13.10 uur met nog 50 minuten op de klok, ving hij zijn eerste en tevens laatste visje. Alwin en John stonden ook niet met kromme hengels. Wilbert lag 30 cm voor op Paul, en nadat dit aan Paul was medegedeeld ving hij 10 minuten later een mooie bot van 34 cm, net 3 cm meer dan Wilbert.

Al met al wel lekker gevestigd, weinig lood verspeeld en ieder had een visje. Dat Aad best kan vissen liet hij gelijk in de 1^e wedstrijd al zien en hij was met grote voorsprong de absolute kampioen van de dag.

Totaal toch rond de 13 meter vis gevangen, best een leuk begin van 2023. Na een drankje en een stukje kaas verzorgd door Hans van Vliet gingen we huiswaarts, op naar de tweede wedstrijd op het strand van Hoek van Holland.

	Klassering	Lengte in cm
Aad Segboer	1	458
Paul van Oijen	2	172
Wilbert van Biezen	3	169
Hans van Vliet	4	159
Hans Snels	5	140
John Koolhoven	6	129
Alwin Koks	7	49
Wim Klerks †	8	22



Ja ineens is het dan is het weer zover, de eerste wedstrijd van het seizoen 2023.

Op deze zeer winderige dag moest het gaan gebeuren aan de Leidsevaart ter hoogte van Ter Aar op de betonnen steigers.

Ik was al op tijd aanwezig om het parcours uit te zetten.

Hans Snels had gevraagd of er een steiger vrij gehouden kon worden zodat hij daar een bloemetje kon neerleggen ter nagedachtenis aan WIM.

Daar sta je dan, toch een beetje vreemd, Wim je vraagbaak is niet meer.

Veel heb ik van hem mogen leren en dan herinner ik weer zijn quote "Als je zolang wedstrijdleader bent krijg je vanzelf eelt op je hart".

Wim we gaan je missen.



Nu de wedstrijd.

Ik zei al dat er veel wind stond, nu dat klopt ongeveer een windkracht 5 met uitschieters naar 7.

Toch eigenwijs als ik ben de vaste hengel opgetuigd, en ja binnen één minuut een voortje.

Zo eigenwijs dat zelfs een deeltje kosten.

Op kopstek zat ik met naast mij op nummer 2 Rene en op 3 Roy.

De wedstrijd begon goed regelmatig een vis of visje om een uurtje of 10 werd het rustiger, dus over op de feeder.

Roy hield ik in de gaten en die zat strak tegen de overkant aan en die pakte alleen grote brasems, gewoon proberen dacht ik.

Ik ook naar de overkant. Wachten, wachten, wachten.

Dat hield ik anderhalf uur vol, toch maar weer terug naar de vaste stok en hier.

Wachten, wachten, wachten. De vis leek wel te zijn verdwenen.

Ik heb verschillende keren gewisseld van tactiek, aas en aasaanbieding. Toch waren het weer de dode maden die het verschil maakte en waardoor ik weer vis ving.

Bijna alle vissen heb ik gevangen op dode made en dan niet 2 maden aan de haak maar 5 of 6, een flinke bos.

Om 14:00 toch maar weer op de fluit geblazen, einde wedstrijd.

Zoals afgesproken hebben we allemaal na de weging een biertje gedronken op Wim en heeft Hans samen met Chris de bloemen het ruime sop laten kiezen.

Op jou Wim bedankt voor wat je voor iedereen hebt betekend.



Mvg Jan Nijgh

	Klassering	Gewicht
Roy Witte	1	11010
Willem Verwaal	2	6200
Jan Nijgh	3	4170
Alwin Koks	4	3940
John Koolhoven	5	3795
Jack Holleman	6	3700
Hans Snels	7	3290
Richard Smit	8	2785
Jan Wink	9	2350
Rene de Vries	10	2220
Aad Segboer	11	2100
Kees Kerkhof	12	430
Chris van Trierum	13	300



Deze locatie was al een poos niet in het wedstrijdschema opgenomen. Het is een mooie stek alleen nogal een eind lopen. Daarom neem ik altijd een fiets mee. Met vijf inschrijvers was de opkomst niet echt groot. Om 07.30 hadden we afgesproken om te verzamelen aan de Reyndersweg in Velzen Noord.

Paul reed samen met Wilbert vanuit het Westland, Aad samen met Hans uit Zoetermeer en ik kwam solo uit Rotterdam. TomTom had berekend dat het een uur en een kwartier rijden was dus ik was voor de zekerheid om 06.00 uur van huis gegaan.

Maar tjonge, wat was het druk. Mijn aankomsttijd werd een half uur later dan gepland dus Aad hing aan de telefoon waar ik bleef. Paul zat volgens hem even voor mij, ter hoogte van Schiphol, en die zou het ook niet redden.

Omdat Aad en Hans als enige geen fiets bij zich hadden gingen zij alvast op de voetjes. Aad heeft overigens wel een trekhaak maar ook een paar verkeerd gevouwen vouwfietsen. Daar heb je dus geen ruk aan.



Ik kwam samen met Wilbert en Paul tegelijk aan bij het restaurant aan de Reyndersweg. Omdat Paul met spanbanden en snelbinders veel te veel troep op een te veel te kleine fiets probeerde te vervoeren ben ik maar alvast vooruit gefietst. Paul en Wilbert kwamen dus als laatste aan op de plek waar Hans, Aad en ik waren gestopt.

Paul en Wilbert gingen een klein stukje verder uitpakken en dat bleek goed uit te pakken. Vanaf de eerste worp stonden die twee te gooien en te halen. Om knettergek van te worden.

Dat is de hele dag zo doorgedaan. Ze hadden precies genoeg aan de groene kaart. Paul had er 31 en Wilbert 29. Respectievelijk 746 cm en 653 cm. Ik had met 379 cm iets meer dan Aad (304 cm) maar veel minder dan

die twee “vrienden” dus ik zit nu te typen. Hans had nog 118 cm en werd daarmee vijfde. Bij elkaar hadden we met vijf man dus precies 22 meter vis. Er zijn mindere dagen geweest. Zaterdag gaat bij mij de pan op. Het was een mooie dag.

Groetjes, John.

	Klassering	Lengte in cm
Paul van Oijen	1	746
Wilbert van Biezen	2	658
John Koolhoven	3	379
Aad Segboer	4	304
Hans van Vliet	5	118



De tweede wedstrijd voor de zoetwatercompetitie werd gevist in de Vlaardingevaart in Vlaardingen, Jawel. Ook de tweede wedstrijd zonder Wim Klerks en dat blijft toch nog even wennen.

Hoewel het voorjaar zou moeten zijn was het bepaald geen lekkervoorjaarsweer. Ik had voor de zekerheid een hakbijl meegenomen want het kon wleens wakvissen worden. Toen ik om even voor zes uur wegreed om naar het water te gaan gaf de temperatuurmeter 3,5 graad aan !!!!!

Dat zou ook maar mondjesmaat gaan oplopen in de loop van de dag en ook niet boven de 10 graden uit gaan komen. Wat voor invloed heeft dat op de vis na weer zo'n extra koude nacht tussendoor.

We visten deze dag met 11 man. Nadat iedereen de verzamelplaats gevonden had volgde om half zeven uur de loting en konden we naar de door Jan Nijgh, in samenwerking met de goed ter plaatse bekende Jack Holleman, uitgezette visstekken.

We zaten vandaag helemaal aan het eind van de vaart in Vlaardingen tegenover de jachthaven van de watersportvereniging het Bommeer. Prima plekken.



Sommigen konden met de auto nog even een stukje dichterbij hun stek toerijden zodat dat weer wat scheelde in het loopwerk. Dat viel dus ook erg mee.

Spullen op de kar en naar de stek. Opbouwen, hengels, voer en aas klaar maken. Vervolgens om half acht voeren en om tien over half acht het sein om te mogen vissen. Zelf had ik steknummer 8 geloot. Links van mij zat René de Vries en rechts John Koolhoven.

Gelukkig stond er in de eerste uren nagenoeg in het geheel geen wind waardoor de kou heel erg mee viel. In de loop van de ochtend werd het echter door een dun windje toch nog wel frisser en begon de kou toch op te trekken in de stramme botten. Alsnog maar het warmtepak aangetrokken en daar was ik niet de enige in. Over het geheel hadden we echter toch niet te klagen en was het goed te doen.



Zoals eerder al aangehaald was het de vraag hoe het koude weer de vangsten zou beïnvloeden.

Het begon zeker niet slecht voor mij. Al bij de tweede inworp kreeg ik een mooie ferme aanbeet en ving ik gelijk een mooie brasem. Zeker geen reus van een vis maar wel mijn grootste van de dag. Dat gaf goede moed voor het vervolg. Het was ook opvallend dat deze vis al wel paaipukkels had ondanks het tot dan toe koude weer. Vervolgens ving ik in de eerste twee uurtjes nog een paar voorns maar daar zat telkens toch wel enige tijd tussen.

René zat links van mij met de vaste stok te vissen, toch duidelijk zijn ding, en ving wel vis maar dat bleef ook beperkt tot wat voorns. John zat rechts van mij en kreeg de eerste uren helemaal geen beet. Zou het weer een kwestie worden van warmdraaien bij deze "diesel". Na 11 uur zouden we dat dan moeten gaan merken.

Nadat ik mijn warmtepak rond 10 uur in de auto gepakt had en aangedaan had ben ik eerst maar even de stekken naar nummer 1 afgelopen om de nodige fotootjes te schieten en te informeren hoe de vangsten waren.



Via de tam-tam had ik al gehoord dat Willem Verwaal op de kopstek een karpertje en 2 brasems gevangen had. Toen ik bij Willem kwam bleek dat hij de methodfeeder in stelling had gebracht en dat hij daarmee dus al een paar mooie vissen had gevangen. Het karpertje bleek een mooie giebel te zijn. Terwijl ik bij Willem stond kreeg hij weer een mooie aanbeet en haalde hij een fraai formaat brasem binnen. Dat ging dus lekker bij hem.

Op stek 3 zat Jan Wink die eveneens met de door hem geliefde methodfeeder zat te vissen. Jan had op dat moment al 2 brasems gevangen.

Op de stekken ernaast zaten Hans Snels, Jan Nijgh en Bart Markslag. Die hadden allen ook vis gevangen met 1 brasem erbij.

Toen ik net weer op mijn eigen stek zat hoorde ik vanaf de kant van Jan Nijgh enig opgewonden geroep komen. Bleek dat Jan al voor de derde keer een grote snoek op zijn vaste stok plek op bezoek had die op een gevangen vis klapte. Bij deze derde keer dat dat gebeurde liet de snoek niet meer los en het lukte Jan om de snoek te landen. Wederom een mooie aparte vangst aan deze vaart.

Vrij snel nadat ik zelf weer zat te vissen ving ik ook weer vis. In twee aanbeten die elkaar opvolgde kon ik twee brasems (zeker geen grote) scheppen. Verder ving ik met enge regelmaat af en toe nog wat voorns.



Het was inmiddels al ruimschoots elf uur geworden. Dat zou moeten betekenen dat diesel John toch al aardig aan het warm draaien zou moeten zijn. Niets was echter minder waar. John kreeg de beet er maar niet in.

Verder naar de staartstekken toe werd er ook niet bijzonder veel gevangen helaas. Aan het eind bleek aan die kant eigenlijk alleen Jack nog een aardig visje te hebben gevangen.

Ik zelf had het geluk dat ik nog wat visjes kon vangen met wel steeds wat meer tijd ertussen. Rond kwart voor één besloot ik om het nog eens over een andere boeg te gooien.

Zat ik eerder met een gewoon onderlijntje met kleine haak en kleiner aas, wisselde ik nog even naar een hair-montage met een grote dendrobena op de hair. Je moet wat proberen. Als door een mug gebeten kreeg ik direct achter elkaar twee mooie aanbeten hierop en ving ik achtereenvolgens een fraaie giebel en een brasem. Hier was ik natuurlijk al heel erg blij mee en je vraagt je dan toch gelijk af of je alsnog de beste manier gevonden hebt om verder te vangen. Dat bleek niet zo te zijn want buiten wat gefrieme heb ik verder geen echte aanbeten meer gehad.

Nadat om twee uur het fluitsignaal voor einde wedstrijd geklonken had, had ik uiteindelijk 14 vissen waarvan 5 brasems en 1 giebel. Zeker geen lappen van brasems en ook zeker niet op vol gewicht.

Door Willem Verwaal en Jan Wink werd na het opruimen de vis gewogen, waarvoor weer dank. Het bleek dat de grote gewichten door henzelf gevangen waren en dat er uiteindelijk maar een kleine kilo verschil tussen hen zat. Chapeau mannen!!!

De uitslag voor wat betreft de eerste 3 was als volgt:

1 ^e : Willem Verwaal	- 16.070 gram
2 ^e : Jan Wink	- 15.170 gram
3 ^e : Alwin Koks	- 8.700 gram

Willem van harte gefeliciteerd met de 1^e plaats. Mooi begin van het seizoen met een 2^e en 1^e plaats. Volhouden Willem!

Groet,
Alwin.

	Klassering	Gewicht
Willem Verwaal	1	16070
Jan Wink	2	15170
Alwin Koks	3	8700
Jack Holleman	4	4350
Hans Snels	5	4330
Jan Nijgh	6	2930
Kees Kerkhof	7	2820
John Koolhoven	8	1800
Rene de Vries	9	1440
Chris van Trierum	10	980
Bart Markslag	11	740





Op dinsdag 2 mei 2023, de wedstrijd gevist aan het strand van Hoek van Holland.

Het leek erop dat het qua weer een aardige dag zou worden.

Wilbert echter voorspelde een frisse wind kracht 5 of 6.

Dit bleek helaas een juiste voorspelling.

John en ik hadden het nieuwe jasje met een windblokker van HPSV sportvissen aan. Deze deed waarvoor hij was gemaakt. De wind blokken en warmte geven dus.

Over de wedstrijd dan maar. Veel wind, veel zeegras ofzo en heel weinig vis.

Na gezamenlijk overleg dus besloten dat de wedstrijd tot 12.30 uur zou gaan duren.

Het resultaat was:

1ste: John Koolhoven met 3 vissen met een lengte van 91cm.

2de : Wilbert van Biezen met een zeebaars van 44 cm,

3de: Aad

Helaas konden Paul en Hans geen vis vangen.

Een vriendelijke en sportieve groet,

	Klassering	Lengte in cm
John Koolhoven	1	91
Wilbert van Biezen	2	44
Aad Segboer	3	43
Paul van Oijen	7	0
Hans van Vliet	7	0

Aad Segboer



Strand Kijkduin is de locatie van onze 4e zoutwaterwedstrijd. Best een stukje lopen met de spullen vanaf het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan door de duinen naar het strand. Dan nog een stuk door het zand naar de vloedlijn sjouwen maar dat valt gelukkig nog wel mee. Het harde zand is dichterbij dan tevoren gedacht en het strand is hier niet zo breed als bij Hoek van Holland bijvoorbeeld.

Om 07.00 uur verzamelen op het parkeerterrein alwaar we met 6 man samen kwamen om deze wedstrijd te gaan vissen. Aad, Hans van Vliet, John, Jilles, Wilbert en ondergetekende. Paul, één van de andere zeer trouwe zoutwatervissers, was met zijn camper op tournee naar Frankrijk dus kon er niet bij zijn deze keer. John had voor 4 man voor pieren gezorgd (totaal 300 stuks) waaronder ook voor mij. Mooi geregeld.

Nadat ik eerst nog wat nieuwe jasjes aan enkele mannen kon uitreiken vatten we de wandeling aan naar het strand. We zochten allemaal gemoedelijk zelf een stekkie uit waarna we de steunen neer zetten en de hengels optuigden. Dat neemt bij het zeevissen alle maal niet zo heel veel tijd in beslag zodat we om kwart voor acht de eerste pieren het zoute water konden laten proeven.



Het was redelijk fris deze morgen met 10 graden ! Dan te bedenken dat we vorig jaar deze wedstrijd in dezelfde periode hebben moeten omwisselen omdat het toen 25 graden werd. Dan kun je uiteraard niet gaan staan te vissen tussen de badgasten. In de loop van deze visdag kwam gelukkig toch ook het zonnetje nog een beetje om de hoek kijken en werd het wat dat betreft toch nog aangenaam.

Het was al bijna laag water toen we begonnen. Je kon dan ook goed de muien en de zwinnen zien zodat je die ook weet als het hoogwater gaat worden. Wie weet is dat nog handig.

Spreekwoorden zijn natuurlijk niet voor niets ontstaan en ook nu kwamen ze voor mij wel weer uit.

“Hardlopers zijn doodlopers” en “een goed begin is het halve werk”. Ik ving zelf, in het eerste uur ongeveer, redelijk snel na elkaar 2 botten waarvan eentje van 29 cm. Dat is toch een aardig maatje. Ik was

toen de enige die wat gevangen had. Wat ik toen nog niet wist was dat het daarbij ook zou blijven!!! Hard van stapel maar vervolgens eindigen in de middenmoot.

Bij de anderen wilden de vangsten er ook niet echt inkomen. Alleen John en Wilbert wisten ook vis te vangen. Daarbij was het wel zo dat Wilbert een fraaie zeebaars van 51 cm op het strand wist te trekken.

Dat is natuurlijk een fijne vis voor de lengte en voor de pan!

Helaas lukte het Jilles, Aad en Hans dus niet om vis aan de haak te krijgen. Jammer en volgende keer dan zeker beter. Waarom de vis niet wilde bijten blijft altijd gissen maar feit was wel dat het water erg troebel was door een grote hoeveelheid alg dat aanwezig was. Wie weet dat dat ermee te maken had.

Wilbert, John en ondergetekende hebben uiteindelijk alle drie 2 visjes gevangen waarbij ik de minste lengte bleek te hebben met 50 cm en 3^e werd.

John had 53 cm aan vis gevangen en werd 2^e.

Wilbert had met zijn zeebaars al bijna meer aan lengte dan John en ik totaal. Met het 2^e visje erbij had

Wilbert 74 cm aan vis binnen gedraaid en werd dus mooi 1^e vandaag. Nogmaals van harte Wilbert.

Na afloop van de wedstrijd konden we weer een drankje drinken omdat Aad voor een nieuwe koelbox voor het zoutvissen had gezorgd en drankjes had ingekocht. Hij gaat dat de rest van het seizoen ook voor zijn rekening nemen. Uiteraard zijn we daar blij mee en alvast bedankt Aad. Bovendien neemt Hans bijna altijd een bakje met blokjes kaas mee en had Aad ook nog eens voor stukjes gerookte makreel gezorgd. Reuze lekker en gezellig. Top mannen.

Op naar de volgende wedstrijd.

Groet,

Alwin

	Klassering	Lengte in cm
Wilbert van Biezen	1	74
John Koolhoven	2	53
Alwin Koks	3	50
Aad Segboer	8	0
Hans van Vliet	8	0
Jilles van Koutrik	8	0

19 MEI 2023, ZOETWATER, KANAAL DOOR VOORNE

Op 19 mei 2023, de wedstrijd in het kanaal door Voorne.

Een prachtig water met alleen wat herrie vanaf de overkant en af en toe een streekbus aan de achterkant.

Ook een water waar heel veel vis gevangen kan worden. Behalve dan het jaar 2022. Daar werd onze Willem (R.I.P.) eerste met een gewicht van 385 gram!!!

Deze keer gelukkig een veel betere vangst. Een lekker zonnetje doet het dan ook altijd goed. Als de wind opstak echter behoorlijk niffterig.

Het H.P.S.V jasje bewees mij een goede warme dienst.

Er gaat een verhaal onder de vissers dat er op de plekken voor de hoogspanningskabels altijd meer wordt gevangen dan op de plekken erna. Dat bleek ook deze keer.

De winnaar was deze keer Hans Snels, op plek 2 en een gewicht van 26.130 gram.

Roy Witte werd 2e , op plek 3 met een gewicht van 23.855 gram.

Ikke, Aad dus de op 1ste plek na de hoogspanningskabels 3e met een gewicht van 7565 gram. Trouwens heel ruim boven het gewicht dat Kees Kerkhof ving op plek 8.
(ongeveer 300 gram sorry Kees)

Helaas kon Arie Vlok ze niet aan het azen krijgen. Maar hij is aan het leren zegt hij.

Een sportieve groet,

Aad Segboer

	Klassering	Gewicht
Hans Snels	1	26130
Roy Witte	2	23855
Aad Segboer	3	7565
Kees Kerkhof	4	7225
Alwin Koks	5	6810
John Koolhoven	6	4050
Jan Wink	7	4010
Willem Verwaal	8	3585
Jack Holleman	9	1910
Chris van Trierum	10	475
Jan Nijgh	11	240
Rene de Vries	12	155
Arie Vlok	15	0



Deze dag was uitgekozen om, buiten de competitie, de jaarlijkse koppelwedstrijd te vissen. Ditmaal had ik mij ook ingeschreven om samen met Willem Verwaal te gaan vlammen in Noord-Holland. Omdat het vanuit Rotterdam al snel een uur rijden is stond de wekker op half vijf.

Ik hou niet van haasten. Rustig een bakkie gedaan en een bruine trui gebreid, de spulletjes in de auto gezet en om half zes zette ik koers naar het Noorden.

Onderweg zag ik dat ik toch weer eens wat vaker om deze tijd op pad moet. Ik zag een prachtige zonsopkomst over mistige landerijen. Het leek weer een prachtige zonnige dag te worden. Dit veranderde tot mijn schrik voorbij Schiphol in een dikke brij met een zicht van een meter of veertig. Ook de temperatuur zakte gelijk aanzienlijk. Aangezien ik was vertrokken met zonder pijpen, met zonder mouwen en met zonder sokken was ik er niet gerust op. Maar toen mijn navigatie meldde dat ik over 100 meter mijn bestemming zou bereiken, stonden mijn visvrienden ineens in een blakend zonnetje op de afgesproken plek.

Na de loting hadden we een uur om de boel op te zetten en een bakkie te doen. Ik zag een paar vaste hengels boven het water steken maar het gros koos voor de feeder. Ik dus ook. Mijn maat Willem is de laatste tijd verknocht aan het vissen met de method-feeder. Aangezien hem dat vaak goed afgaat begon hij daar nu ook mee. De tas met mini-boilies ging open en alle kleuren zaten erin. Ik zag hem beginnen met een rode.

Ik ging op de klassieke manier aan de gang. Ik kreeg van Willem een paar door hem gemaakte schuivende systeempjes op een gummi-strengetje waar ik hem vorig jaar mee had zien vissen.

Hij had me beloofd er een paar voor mij te maken. Ik ging dus van start met een originele W. Verwaal onderlijn-systeem. Ik startte een meter of vier vanuit de kust aan de overkant met het maken van een voerplek. Nadat het signaal gegeven was gingen we van start. De zon scheen inmiddels behoorlijk, er stond zowat geen wind en ik had hartstikke zin.

Niets is zo spannend dan het wachten op het eerste teken. Dat kwam bij mij na een half uurtje. Een heel lichte trilling aan de top. Ik besloot te slaan en voelde direct een goeie vis. Kromme hengel en een bonkende platte. Ik word daar toch iedere keer weer een beetje vochtig van. Alleen liet hij halverwege los en droogde ik weer op.....

Over de rest van de dag was de vangst niet "des Noord-Hollandsch". Ik had ooit eens gelezen dat Abramis Brama een scholenvis was. Maar het was zaterdag en dan zijn de scholen dicht. Dat moeten we volgend jaar misschien anders plannen.

Toch lukte het mij wat "platten" te pakken. Willem legde de "method" terzijde ging uiteindelijk toch maar met zijn eigen uitvinding vissen en pakte er ook nog een paar.

Uiteindelijk werden we derde, vandaar dat ik jullie verveel met mijn verwaal (geen typefout). Onze vangst woog 11.125 gram.

Het koppel Koks/Kerkhof versloeg het team Smit/Witte met 85 gram en werd eerste. Respectievelijk vingen zij 15.505/15.420 gram. Snels/Wink werden 4^e met 9.115 gram. Segboer/intro Tom bereikte de vijfde plek met 7.485 gram en als laatste eindigde het koppel Holleman/intro Ger met 2.435 gram.

Maar het was een mooie zonnige zomerdag, het was gezellig en we vingen vis. En daar gaat het natuurlijk om.

Groetjes (ook namens Willem), John Koolhoven.

	Klassering	Gewicht
Koks / Kerkhof	1	15505
Smit / Witte	2	15420
Snels / Wink	3	9115
Segboer / introducee Tom	4	7485
Holleman / introducee Ger	5	2435



Op 22 juni 2023 was er een wedstrijd uitgeschreven om te gaan vissen in het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend. Er togen die ochtend 10 man richting het landelijke gebied bij Jispersluis. Kort na het verlaten van de snelweg zag je de laag hangen mist flarden over de weilanden een schitterend gezicht. Het parcours werd wederom zichtbaar door de in alle vroegte geplaatste HPSV vlaggen. Ik vind het wel een compliment waard dat iemand in alle vroegte voor ons het parcours uit zet zodat wij heerlijk kunnen vissen. Het zonnetje kwam alweer een beetje door en er stond een lekker verfrissend windje uit het noordoosten. Na de loting, wat altijd weer spannend is, toog een ieder naar zijn stek. Volgens mij hoefde er weinig gras te worden geknipt. Daarna de nodige voorbereidingen zoals de vistuigen gereedmaken en het voer e.d.



Om 07.30 klonk het signaal van voeren. Ik keek naar links en rechts waar de concurrenten hun voerkorven plaatsten. Het merendeel koos voor de overzijde van het kanaal. Bij het binnendraaien van de voerkorf klapte er aan de oppervlakte, ik denk een roofvis op mijn korf. Resultaat een nieuwe onderlijntje bevestigen. Ik zag Richard op diverse plaatsen voer brengen. Hij koos duidelijke voor een andere tactiek. Ik zag diverse vissers ook met de vaste hengel gaan vissen. Ik zelf koos voor mijn liefhebberij namelijk het vissen met de method-feeder met daaraan bevestigd de befaamde gekleurde balletjes (boilies). Mijn voorkeur gaat meestal uit om te beginnen met de smaak aardbei.

Echter bij de koppelwedstrijd lukte het daar niet mee. Eigenwijs als ik ben wederom hiermee begonnen, ook nu lukte het niet. Ik zag Richard een aantal maal vis landen. Daarom overgeschakeld op de old school onderlijn met powergum en een onderlijn van een meter. Af en toe een aanbeet. Onderlijn ingekort naar 60 cm en voorzien van een made en een caster daarbij vergezeld van een sappige kronkelende worm. En jawel een brasem aan de haak. Ondertussen hield ik mijn concurrenten goed ik in de gaten. Ik zag Roy af en toe op visite gaan bij Richard, overleg mogelijk over de tactiek. Ik kreeg John aan de lijn en hij klaagde ook over de werklust van de brasems. Maar John had bij de koppelwedstrijd tegen mij verteld dat hij een slow starter was en dat het bijten bij hem meestal om 11.00 uur begon. Het was echter toen al 11.30 uur. Een stek verder zat Jack Holleman die was niet verder gekomen dan het vangen van 2 snoekjes. Van de verder weg zittende vissers had ik geen info, daar ik zelf stijf op mijn stoel bleef zitten en strak naar het bibber topje zat te kijken. Het viel mij op dat Richard een paar meter uit de overkant viste en ik pal tegen het riet zat te vissen. Vervolgens ook verder uit de kant mijn voerkorf gaan gooien. Diverse malen kreeg ik beet en ving 5 brasems en een mooie ruisvoorn. De weegploeg kwam eraan, en alle vissers boden hun vangst ter weging aan. Toen ik naar de rendez vous plek liep om de gebruikelijke versnapering te gaan nuttigen en de uitslag van de wedstrijd te gaan

ontvangen, werd ik door (judas) John gefeliciteerd met mijn derde plek. Onder leedvermaak omdat ik was geslachtofferd tot het schrijven van het vermaledijde wedstrijdverslag.

Achteraf was ik blij met de uitslag want ik had vis gevangen op een voor mij onbekend viswater. Wij gaan ons nu weer opmaken voor de volgende wedstrijd in het mooie Amstel Drecht kanaal.

Het was een zonnige dag en een leuke dag uit met de collega's

Willem Verwaal

	Klassering	Gewicht
Kees Kerkhof	1	9810
Alwin Koks	2	7280
Willem Verwaal	3	5645
Jan Nijgh	4	5045
Richard Smit	5	4095
John Koolhoven	6	3960
Roy Witte	7	2670
Jan Wink	8	490
Arie Vlok	9	400
Jack Holleman	12	0





Het was vandaag 12 graden koeler dan gisteren. Op zich niet erg want gister was het 32 graden. In de bakkende zon op de graskant bij Pernis is dat geen feest. Nu was het 20 graden en goed te doen. We verzamelden om 07.00 uur en we waren met z'n zevenen. Aad, Hans, Paul, Wilbert, Alwin, Jilles en Joers Troelie. Dat ben ik dus.

Jilles was licht bepakt met een tasje, een stoeltje en een hengelen nam direct een voorsprong naar de hoek van het Hoofd. Hij verdween in het hoge gras en kwam maar één keer tevoorschijn. Dat was om een wartel van Aad te lenen. Hij bleek dus een beetje té licht bepakt. De rest had de zoi op karren getast en ploeterde door het gras naar de waterkant. Om half acht werd het groene licht gegeven.

Het tij leek gunstig. Opkomend vanaf een uur of acht en hoog om elf uur. We hadden allen zin in een maaltje tong. Aan het weer en de spullen kon het niet liggen.

Uiteindelijk viel dat een beetje tegen, er werden wat zwartbekgrondels en een paar (kleine) tongetjes en wat botten gevangen. Alwin had de primeur om 1 punt te scoren met een grondel van 9,2 cm. Onder de tien cm telt dat voor 1 cm. Dat was nu eenmaal afgesproken op de laatste vergadering. Hij compenseerde deze teleurstelling echter met een paling van 64 cm waarmee hij Wilbert voorlopig van de grootste vis van het seizoen afhield. Tot dan was die titel voor hem met een zeebaars.

En dat was niet de enige teleurstelling voor Wilbert. De strijd tussen hem en Paul laait elke wedstrijd weer op. Ze zitten wel altijd naast elkaar maar het is een wonder dat ze nog met elkaar praten. Een half uur voor het einde kwam Wilbert juichend een vis ter meting aanbieden waarmee hij Paul voorbij ging in de einduitslag. Hij begon echter ook gelijk te klagen dat Paul altijd in de laatste minuten de mazzel heeft een vis te vangen. En jawel, zo ook vandaag. Bij de laatste trek pakte Paul een knappe bot en ging daarmee Wilbert op de valreep voorbij.

Nadat Jilles uit het hoge gras tevoorschijn was gekomen bleek hij met twee visjes 24 cm te hebben gevangen. Hij werd daarmee laatste. Wilbert had drie vissen met een totaal van 50 cm en Paul, met die dikke bot, werd vijfde met 71 cm. Volgende keer beter Wilbert! Vierde werd Hans van Vliet met vier vissen en 88 cm.

Ik had er ook vier maar van mij waren ze net iets groter (99 cm) vandaar dat ik weer zit te typen. Aad had naar zijn zeggen "actief" gevestigd en had er 10 met een totale lengte van 172 cm. Winnaar van deze dag was Alwin met 9 vissen en 181 cm. Daarbij hielp die paling natuurlijk lekker mee.

De volgende "zoute" is pas in september. Ik wens een ieder een fijne vakantie en we zien elkaar bij de BBQ.

Groet, John koolhoven.

	Klassering	Lengte in cm
Alwin Koks	1	181
Aad Segboer	2	172
John Koolhoven	3	99
Hans van Vliet	4	88
Paul van Oijen	5	71
Wilbert van Biezen	6	50
Jilles van Koutrik	7	24



Ruim op tijd een mail ontvangen van Jan Nijgh dat je kon inschrijven voor de wedstrijd op 13 juli. Natuurlijk wisten we dat al, immers op de jaarvergadering was dat afgesproken. Op zo'n wedstrijd dag de wekker zetten om op tijd buiten te staan als Jan Wink me op komt halen. Was eigenlijk best wel even spannend mijn oude wekker had de week ervoor gezegd wordt zelf maar wakker ik stop ermee.

Ja dus een nieuwe wekker en hoe is het geluid wort ik daar wakker van.

Twee weken voor de wedstrijd nog even met Jan Wink naar de Amstel geweest om te oefenen. Die dag met mooi weer en een westen windje van 3 a 4 was te goed vertoeven aan de waterkant. Twee hengels klaar gemaakt 1 tegen de plompenbladeren aan de overkant en 1 op 15 meter voor als de boten te veel aanwezig zijn. Die dag had ik niet te klagen met 14 mooie vissen die gevangen zijn op zowel 15 meter als aan de overkant.

Mooi Amstel brasems van mooie gewichten. Kortom dik te vrede reden naar huis Jan had er ook 11 op zijn tellerstaan. Afgesproken de woensdag erop weer te gaan proberen. Helaas gooide de weergoden roet in het eten met voorspelde, en ook uitgekomen, weervoorspellingen van windkracht 8/0 en hevige regenval besloten dan maar zaterdag erop te gaan. We kozen andere plaatsen als de week ervoor. En ja het is en blijft vissen. Die dag ving Jan 1 vis en ik moest genoeg nemen met 4 vissen. Dat belooft de niet veel goeds voor de donderdag.

Donderdag ik was op tijd wakker en de wekker deed zijn werk waarvoor hij betaald is. Na de spullen in de auto van Jan Wink te hebben geladen reden we, zonder file, naar net viswater. Daar aangekomen stonden er diverse vissers vol verlangen te wachten. Jan Nijgh had het parkoers al uitgezet, dank Jan voor ieder keer weer vroeg aan de waterkant zijn voor het uitzetten. Om half 7 is het loten. Jan had 14 stekken uitgezet omdat er 14 aanmeldingen waren.

Echter 1 iemand moest om gezondheidsredenen verstek laten gaan wat betekend 1 slaapplek. Om half 7 maar gaan loten al was Arie Vlok nog niet aanwezig, bleek later dat hij bij de Amstel in Amsterdam stond, Na de loting plek opgezocht. Echt van toeval gesproken kom ik op stek 10 precies op de zelfde plek als waar ik zaterdag slecht 4 vissen had gevangen.

Ik ben positief en stel me weer in op de overkant en de bekende 15 meter stek. Al na 10 minuten na het startsignaal hing de eerst platte vanaf de overkant aan de lijn en zat kort daarop in mijn net. Voorwaar geen slecht begin. Na enige tijd rust kwam de vis wat los en ving ik met regelmaat een vis (platte). Toen de bootjes wat vaker ons gingen pesten met langs varen besloten naar de 15 meter stek te gaan. Ook daar nog 3 vissen gevangen. Het totaal die dag waren 9 vissen.

Komen we bij de uitslag, welke onder het genot van een drankje door Jan Nijgh bekend gemaakt wordt.

	Klassering	Gewicht
John Koolhoven	1	18700
Willem Verwaal	2	17060
Hans Snels	3	13680
Aad Segboer	4	10300
Jan Nijgh	5	9030
Kees Kerkhof	6	8070
Chris van Trierum	7	6970
Jack Holleman	8	6380
Roy Witte	9	5400
Rene de Vries	10	4800
Jan Wink	11	3420
Bart Markslag	12	2360
Arie Vlok	13	720

Tot de volgende wedstrijd
Groeten Hans Snels



Voor het tweede jaar op rij konden we een geheel verzorgd dagje vissen op visvijver 'T Mun in Appeltern. Wederom hoefden de leden van HPSV Sportvissen hier niets voor te betalen omdat er gebruik gemaakt kon worden van geld uit het trekkingsrecht van het Korps waar HPSV aanspraak op mag maken. Waar er vorig jaar nog 13 enthousiaste vissers aanwezig waren bleef het dit jaar helaas steken op 8 man. De dag was er niet minder leuk door.

Eerst 's-morgens gezamenlijk een bakkie gedaan in het "restaurant" en wat stektips in ontvangst genomen van de eigenaar van het complex. Zoals vorig jaar waren ook nu de vijvers 6 en 7 de gehele dag voor HPSV afgehuurd. Er was dus zeer veel ruimte voor iedereen ter beschikking.

Het weer was deze dag precies goed. Een mooie dag waarbij het niet te warm werd en de vis dus lekker actief zou zijn. Nadat iedereen een stek uitgekozen had en de spullen uit de auto (die je gewoon tot op de stek kon rijden) had gepakt werden de hengels uitgepakt en opgetuigd. Op Chris van Trierum na koos een ieder ervoor om met de (method)-feeder te gaan vissen vandaag. Gezien de eerdere ervaringen opgedaan op deze vijver, waarbij bleek dat de karpers inmiddels zo groot en sterk zijn dat ze met de vaste stok bijna niet te houden zijn dan wel je een kwartier of langer bezig bent om de vis te kunnen landen als je geluk hebt, kwam de vaste stok dus bijna niet uit het foedraal. Alleen Chris heeft naast de feeder ook met de vaste stok gevist. Hij doet dat namelijk vaker en heeft zijn materiaal daar volledig op aangepast. Maar of dat hier echt helpt?

Al snel na het ingooien van de lijnen en het aas werden de eerste karpers al gevangen. Dat bleek met de feederhengels prima te doen. Tijdens het vissen kwam de catering op de stekken langs en kon zowel in de ochtend als in de middag drinken besteld worden. Voor tussen de middag kon een lunch besteld worden en alles werd op de stekken langs gebracht. Is dat relaxt vissen of niet! Zo konden we tijdens het vissen dus lekker genieten van een broodje kroket, frikadel, hamburger, rookworst dan wel een bakje patat. Voor ieder wat wils.

Over de vangsten en het vissen van ieder het volgende:

Jack Holleman viste met de method-feeder met pellets en boilies. Hij ving in totaal 5 karpers met een zwaarste vis van 5,7 kilogram. De eerste vis had hij al binnen 10 minuten na de eerste inworp.





Chris van Trierum wist vandaag de meeste karpers te landen. Hij ving 17 karpers van allerlei formaten. Chris heeft de vissen niet gemeten of gewogen. Zoals gezegd heeft hij als enige ook met de vaste stok gevestig. Ook Chris heeft deze echter vrij snel weer aan de kant gehouden omdat de karpers ook voor hem niet te houden waren aan de stok. Verder heeft hij dus de meeste vissen met de feeder gevangen.

Was ook leuk te zien dat Francine, die mee was gekomen met Chris, op een gegeven moment de feeder van Chris overgenomen had en daarmee dus ook een zeer mooi formaat karper wist te landen. Volgens Francine was het de grootste karper die deze dag gevangen is 😊



Jan Wink ving met de feeder het mooie aantal van 10 karpers. 2 schubkarpers en 8 spiegelkarpers. Hiervan waren er 2 bij die ieder 18 pond wogen!! Verder waren de vissen tussen de 11 en 15 pond. De grootste karper die Jan ving was 73 centimeter. Voorwaar een knappe vangst dus ook voor Jan.



Hans Snels viste met de feeder met als aas kleine rode boilies afgewisseld met witte wafers. Hij heeft aan het eind van de dag 8 karpers kunnen landen waarvan de grootste 77 centimeter was. Hans schatte dat de zwaarste door hem gevangen karper rond de 10 kilo woog. Dat zijn geen kleintjes dus.



John Koolhoven heeft gefeederd met een hoofdlijn van 0.22 mm en onderlijntjes van 0.16 mm. Hij heeft 6 karpers op de kant gekregen. Zoals bij bijna iedereen wel het geval was heeft John ook nog een drietal vissen gelost helaas.



Roy Witte heeft met de feeder gevist maar heeft ook tussendoor nog de matchhengel opgetuigd en getracht daarmee de karpers te verleiden. Volgens mij is dat met de matchhengel uiteindelijk niet gelukt voor zover ik nog weet maar met de feederhengel wist Roy ook mooie karpers te vangen. Hij heeft volgens mij 7 karpers gevangen waaronder ook een paar flinke bakken van vissen.



Kees Kerkhof was eigenlijk de pechvogel van deze dag als het over de vangst gaat. Kees viste met de methodfeeder en heeft alles uit de kast gehaald en constant stug door gevist. Van alles geprobeerd en alles aangepast qua aas en de aanbidding daarvan. Uiteindelijk duurde het voor Kees heel lang voordat hij een mooie karper wist te landen. Het zou ook bij deze vis blijven deze dag. Het was onbegrijpelijk dat de vis niet verder wilde bijten bij hem. Hij zat tussen Roy en ondergetekende in met genoeg ruimte tussen deze stekken. Kees deed exact hetzelfde als Roy en ik deden en toch kreeg Kees verder geen aanbeten die verzilverd konden worden. Niet te volgen.



Ondergetekende viste de hele dag met de methodfeeder waarbij de method los over de hoofdlijn kon schuiven. Dat schuiven ging soepel want dat merkte ik al bij het optuigen van de hengel. Bij het knopen van de wartel voor onder de method schoot de lijn uit mijn handen en de method schoof zo van de lijn af de vijver in! Goed gewerkt!

Ik had zelf ook het geluk met de boilies en wafers totaal 9 karpers te mogen vangen. Hierbij ook vissen met mooie gewichten en lengtes maar verder niet gewogen of gemeten.

Rond half vier/vier uur zijn we gestopt met vissen en hebben we de boel ingepakt. Vervolgens zijn we met z'n allen teruggegaan naar het "restaurant" alwaar we gezellig nog een drankje hebben gedronken en een broodje en/of een patatje hebben gegeten voordat we aan de terugreis begonnen.

Tijdens het drankje bleek dat iedereen het weer heel erg naar zijn zin had gehad deze dag. Lekker een keer op een andere manier vissen en een geheel verzorgde dag namens HPSV. De thuisblijvers hebben echt wat gemist.

Degenen die nu aanwezig waren gaven al aan volgend jaar graag weer een dag op een karpervijver te willen gaan vissen. Dat gaat dan niet meer op 'T Mun gebeuren naar alle waarschijnlijkheid. De huidige eigenaren gaven aan dat zij na het jaar 2023 zouden gaan stoppen en dat de vijver en het omliggende gebied mogelijk opgekocht ging worden om er een vakantiepark van te maken.

Inmiddels, bij het schrijven van dit verslag, zag ik op de website van 'T Mun dat het complex per 1 november 2023 gesloten is omdat de eigenaren/beheerders met pensioen zijn gegaan.

Mocht er weer een dag op een karpervijver georganiseerd worden zal het dus een ander complex moeten worden.

Met een vriendelijke karpergroet,
Alwin Koks

Op 22 augustus was het zover en was er een viswedstrijd van de HPSV aan de Haarlemmerringvaart bij de tonnetjes te Lijnden.

Dit water was voor de eerste keer ingebracht en ik was dan ook benieuwd wat de vangsten zouden gaan worden.

Ik had al wel begrepen dat er enkele vissers van onze club al eerder waren geweest om te gaan voorvissen/oefenen. Deze hadden dus een klein voorsprong op mij. Al werd niet vermeld dat er grote vangsten waren.

We hadden voor de loting afgesproken op de Lijnderdijk ter hoogte van de kruising Raasdorperweg. Mijn TomTom had in één keer de route goed gevonden. Dat lukt mij niet altijd zo.

Het was voor mij een bijzondere visdag, want mijn vrouw, Francine, ging op deze dag met haar fiets in zes dagen alleen naar Duitsland rijden.

Het was dus kiezen voor mij, of vissen of uitzwaaien. En het is natuurlijk vissen geworden, maar dat vond ze niet erg.??

De volgende week op zondag zien we mekaar dan wel weer bij het gehuurde huisje in Duitsland. Dan gaan we namelijk met een delegatie van de HPSV/NPSB (Roy, Kees, Richard, Jan en Chris) ons vertegenwoordigen bij het Europees kampioenschap vissen.

Er waren nu elf vissers voor de wedstrijd en loting aanwezig. Helaas kon Jack door omstandigheden er toch niet bij zijn. Sterkte.

Rene ging vandaag ook nog beter zijn best doen, dan anders. Hij had gezellig zijn vrouw meegenomen, en zij verwacht natuurlijk wel dat hij een visje ging vangen, na al zijn visverhalen thuis.

Het parcours was trouwens weer netjes uitgezet door Jan.

Ik trok nummer zeven uit de hoge muts en dat zou mij vandaag geluk moeten gaan brengen.

Bart en Willem zaten kop (1) en stekplaats (2) en zouden dat dus moeten gaan waarmaken.

Ik had de test-weegzak ook weer bij mij en bracht deze bij het opbouwen nog even naar Jan., welke een mooie tweede plaats had geloot.

Deze is lening gekregen, van de SVBD, om te testen hoe deze bevalt en visvriendelijk is.

Ik denk dat dit een goed product is na een aantal maal testen, en vermoedelijk een blijvertje zal worden.

Ik was dus al gewoonlijk weer lekker bezig en alles rustig aan doen.

Het weer was erg prettig en het zou droog blijven, dus dat was al een mooie start.

Bij het opbouwen wilde ik ook nog even de wormen gaan voorbereiden / knippen. Echter bleek er bij het zeven geen worm meer te vinden.

Echt hè.

Alles was schijnbaar verdroogd en moest ik het verder met maden / casters gaan doen.

In navolging van de goede vangsten van Willem, ook een keer geprobeerd met een methode te gaan vissen. Zijn systeem en voer werkte de laatste wedstrijden goed. Hij krijgt al zelfs een bijnaam : “de balletjeskoning”.

Bij het voeren en peilen ging alles natuurlijk goed en dan weet je het al. Je gooit voor de wedstrijd in en de zaak blijft vastzitten en dan ben je gelijk weer twee methodekorfjes kwijt. Hoe dan!!!
Nog even geprobeerd in midden en aan de kant met de feeder. Dit gaf alleen maar kleine visjes als resultaat

Ik ben altijd graag met de vaste stok bezig en heb deze dan toch ook maar uitgepakt.
Ik had hier in eerste instantie niet voor gekozen in verband met de vele plompenbladeren voor de stek.
Dit bleek toch wel een goed idee, alleen ik ving echter alleen maar baarzen.
Even de knop omgezet en ik ben lekker baars gaan vangen. Met als toetje een heule grote brasem. Dit op dezelfde plek waar alle baarzen aanwezig waren.
Ik weet niet of Alwin ook geen pieren had, of dat hij kwam afkijken. Maar dat gaf hij als excuus aan

En dan zal je altijd zien, is het alweer tijd.

Na de uitslag van het wegen met de testweegzak bleek ik toch nog derde geworden te zijn.

Willem had met zijn methode/balletje zijn plaats waar gemaakt en was eerste geworden.
Roy zat daar net een klein beetje onder en werd tweede.

Onder de brug hebben we gezellig nog een drankje gedaan en zoals altijd even nog de vangsten besproken.
Het was een weer een mooie visdag geweest.
Helaas nog wel een slordige twee uur in de file gestaan bij de thuisreis.

Met vriendelijke groet, Chris

	Klassering	Gewicht
Willem Verwaal	1	11590
Roy Witte	2	9950
Chris van Trierum	3	7800
Bart Markslag	4	5840
Rene de Vries	5	5330
John Koolhoven	6	5105
Kees Kerkhof	7	4920
Alwin Koks	8	3835
Jan Nijgh	9	3085
Hans Snels	10	2805
Jan Wink	11	2410





Op vrijdag 8 september stond alweer de 6^e wedstrijd zout op het programma. Het was de bedoeling om op het strand bij Kijkduin te vissen, maar omdat het 31 graden was met veel zoonanbidders bleek dit gezien de omstandigheden geen goed idee. Daarom werd in overleg besloten om naar het Pernissehoofd te verkassen. Voor ons een bekende plek nabij het dorp Pernis. De vier diehards van de afdeling zout, Aad, Hans Wilbert en de schrijver van dit stukje proza hadden er zin in. Gelukkig hadden wij allemaal onze parasol meegenomen wat geen overbodige luxe bleek te zijn. Windstil, strakblauwe hemel met een temperatuur van plus 31 graden. Wij zouden tot 14.00 uur vissen zoals gewoonlijk, maar we besloten om 12.00 uur te stoppen met de wedstrijd. Daar kwam nog bij dat er maar weinig visjes gevangen werden waaronder zelfs een voortje en een gondel. Door de hevige regenval in Zwitserland en Duitsland is het water dusdanig brak geworden dat de zoetwatervissen ook in de Nieuwe Maas goed gedijen. Na afloop werd er nog wat nagepraat onder het genot van de door Aad meegebrachte drankjes en worst, terwijl ook Hans zoals hij vaak meebrengt heerlijke stukjes kaas.

Aad werd uiteindelijk 1^e met 112 cm aan vis, Wilbert werd 2^e met 94 cm vis waaronder twee tongetjes, Zelf werd ik 3^e met 28 cm vis en Hans werd 4^e met 13 cm aan vis. Ondanks alles was het toch weer een gezellige dag.

De volgende wedstrijd staat gepland voor dinsdag 10 oktober.

Paul van Oijen.

	Klassering	Lengte in cm
Aad Segboer	1	120
Wilbert van Biezen	2	95
Paul van Oijen	3	18
Hans van Vliet	4	13

Op donderdag 28 september stond de wedstrijd aan de Mooie Nel op het programma. Het zou een prachtige dag worden

Het is best een moeilijk water om aan de schubben te komen. Er waren 12 vissers die de strijd aanboden.

Er werd door mij vooral kleine vis gevangen. Ergens rond 10 uur kwam er een man naast mij staan.

Hij vroeg of ik wist hoe dit water heette. Ik wist dat wel en vertelde hem dat dit water de Mooie Nel werd genoemd.

Hij zat kennelijk om een praatje verlegen want hij vertelde dat de Mooie Nel in de 17de eeuw de Mooie HEL werd genoemd. En passant vertelde hij ook dat Schiphol in die tijd Schipmeer werd genoemd. En natuurlijk voordat ik kon vragen waar die benamingen vandaan kwamen, kreeg ik serieuze aanbeet. Na de landing van een halfwas was de man doorgelopen.

Jammer, ik had graag willen weten waar die benamingen vandaan kwamen.

Dan toch maar over het vissen. Ik kreeg van John Koolhoven, een foto met daarop Willem Verwaal (de balletjeskoning) met een plaat van een karper.



Even later beende Jan Nijgh voorbij. Hij ging deze prachtige vis snel wegen, waarna deze weer in zijn element terug kon.

Deze Willem kon trouwens ook nog aan een aantal brasems vangen.

Hij werd 1ste met een gewicht van 27.110 gram. Dat is na aftrek van 10.500 gram karper, 10.000 gram meer dan de nummer 2 Roy Witte, die 7.695 gram ving.

Een sportieve groet van
Aad Segboer.

	Klassering	Gewicht
Willem Verwaal	1	27110
Roy Witte	2	7695
Aad Segboer	3	6630
Jan Wink	4	5885
Bart Markslag	5	5395
Kees Kerkhof	6	4770
Chris van Trierum	7	4055
Hans Snels	8	3545
John Koolhoven	9	3435
Jan Nijgh	10	3150
Jack Holleman	11	2390
Rene de Vries	14	0

10 OKTOBER 2023, ZOUTWATER, KIJKDUIN

Op dinsdag 10 oktober 2023, is de wedstrijd zout gevist aan het strand van Kijkduin. Over het weer konden wij, 6 in het getal, niet klagen. Een echt heerlijk weertje.

Ook leuk was dat wij allen vis hebben gevangen. Hoewel 11 vissen met 6 vissers, daar wordt je echt niet opgewonden van.

Een honderdtal meters verderop stond een man met 2 blauwe hengels ook te vissen.

Hij had, zo leek het, een conflict met een zwemmer die constant op de plek rondzwom waar hij wilde ingooien.

Weer even over de wedstrijd en de uitslag.

Hans werd laatste met 1 vis van 18 cm.

Jilles 5de met een vis van 25 cm.

John 4de met 2 vissen totaal 37 cm.

Ik werd 3de, met 2 vissen lengte 47 cm, dus ik was aan de beurt voor het stukkie.

Wilbert werd 2de met 2 vissen, lengte 51 cm.

En Paul werd 1ste met 3 vissen, lengte 69 cm.

Na de wedstrijd nog even napraten op de parkeerplaats, onder het genot van een drankje en een toastje met.

Jaap de Raat kwam ook nog ff buurten. Hij had ook gevist en bleek de man met de blauwe hengels te zijn.

Hij vertelde nog even over zijn grieven.

Het was al met al zeker nog even gezellig.

Tot de volgende wedstrijd op 7 november 2023 aan het Pernisse Hoofd.

Een vriendelijke en sportieve groet van,

Aad

	Klassering	Lengte in cm
Paul van Oijen	1	69
Wilbert van Biezen	2	51
Aad Segboer	3	47
John Koolhoven	4	37
Jilles van Koutrik	5	25
Hans van Vliet	6	18

Op dinsdag 17 oktober 2023 stond de wedstrijd op het parcours van het Heijmanswetering op het programma. Er hadden zich voor deze dag 12 vissers opgegeven. Het parcours is voor de meeste vissers een bekende locatie en het loten van een goede plek is belangrijk op dit water.

De astronomische herfst had reeds zijn intrede gedaan en dat was te merken aan de weersomstandigheden. Er was zacht maar koud windje maar het was gelukkig wel droog. Na de loting werd de gelote stek betreden en kon begonnen worden met het opbouwen van de stek.

Aangezien ik in een file belandde op de A4, tja wanneer niet, kon ik niet bij de loting aanwezig zijn dus werd er voor mij geloot. Misschien kan ik de volgende keren de loting beter overlaten aan de rest van de deelnemers want er werd goed voor mij geloot.

Toen ik arriveerde kreeg ik te horen op welke plek ik vandaag de strijd kon aangaan. Het bleek voor mij dat nummer 11 uit de koker was komen. Dit betekende dat ik mijn stek nagenoeg aan het einde van het parcours kon opbouwen.

Doordat het later lichter werd moest er gebruik gemaakt worden van de koplampen van de auto of een hoofdlampje om goed te kunnen zien waar de stek opgebouwd kon worden.

Nadat iedereen, op Kees na, want die had nog wat onderzoeken in het ziekenhuis op het programma staan en later zou aansluiten, zijn stek had opgebouwd werd het signaal voor de start van de wedstrijd gegeven. Ik zag dat er door de deelnemers voor verschillende manieren werd gekozen om te proberen om zoveel mogelijk vis in het net te krijgen. De ene geen met de vaste stok aan de slag en de andere hanteerde de feeder.

Ik zelf had gekozen voor de feeder naar overkant op 4 meter uit de kant en met een "kort stokkie", een grap die over is gebleven uit Duitsland. Sorry Chris, dichtbij.

Nadat ik wat kleine stootjes had gekregen en enkele klein vissen had gevangen viel het helemaal stil. Wat er ook geprobeerd werd ik kon de vis niet verleiden tot een aanbeet. Hierop besloten het "korte stokkie" op een afstand van 6 meter in te zetten. Door constant hennep en casters bij te gooien kon op deze afstand regelmatig een visje vangen.

Dit leverde mij uiteindelijk een 3^e plek op.

Na de weging werd er nog gezellig na gepraat en kon ik toch nog met een voldaan gevoel naar huis vertrekken.

	Klassering	Gewicht
Alwin Koks	1	7480
Jack Holleman	2	3740
Richard Smit	3	2565
Jan Nijgh	4	2260
Chris van Trierum	5	2250
Kees Kerkhof	6	2145
Hans Snels	7	2080
Roy Witte	8	2070
Jan Nijgh	9	2060
Bart Markslag	10	1820
John Koolhoven	11	1725
Rene de Vries	14	0

Vrijdag 27 oktober 2023 gelukkig weer de jaarlijkse bootdag gehad.

Met 17 vissers was de boot mooi vol.

De zwerver 3 lag er weer goed bij en de koffie stond heerlijk te pruttelen.

Dit in tegenstelling tot het weer, niet vaak komt er zoveel regen tegelijk naar beneden maar gelukkig konden we wel uitvaren.

Na de loting en de koffie lekker het dek op en na een half uurtje varen konden de pieren het water in. Direct werd er al wat vis naar boven gehaald. Het was wijting wat de klok sloeg. Meerdere tegelijk aan de hengel was geen uitzondering maar helaas niet al te groot.

Gelukkig was het na twee uur ook gedaan met de stortbuien en kwam er warempel nog een zonnetje bij ook. Stuk prettiger aan dek !



Iedereen ving wel wat vis en na de heerlijke lunch werd er ook nog wat platvis en zelfs 1 verdwaalde makreel gevangen. En om dan meteen maar met de makreel verder te gaan.

De grootste makreel ooit gevangen schijnt rond de 61 centimeter groot te zijn ... deze verdwaalde kwam daarbij aardig in de buurt kan ik u vertellen

Wilbert had nog even de hoop dat zijn schar groter was maar deze viel helaas in het niet naast deze reuze makreel... eveneens de wijtingen die werden aangedragen kwamen niet in de buurt... Ook was er nog een aantal vissers die aangaven dat de vis die zij gevangen hadden zeker groter was maar dat die helaas weer was teruggegooid... en dan niet te spreken over al de reusachtige vissen die op het nippertje waren verspeeld.... U hoort het al, een hoop visserslatijn.

(De auteur had de makreel dus mogelijk zit er hier ook een vleugje van bij)

Maar goed, het was een heerlijke dag met voor iedereen een mooie vangst !!

Een dank van een ieder aan het bestuur,

Paul en alle anderen die deze dag weer mogelijk hebben gemaakt !

Op naar de volgende vangsten !!

Sjors alias de Makrelen-man.





De weersvoorspelling was niet best, maar gelukkig zaten ze er in de Bilt weer aardig naast. De regen bleef weg en de wind kwam uit het zuidwesten. Dat is in Pernis gunstig want dan zit ie “in de rug”.

Vandaag waren we met z'n zessen. Alwin had afgezegd vanwege griep dus bleven over Aad, Hans, Paul, Wilbert en Martien Olsthoorn. En natuurlijk schrijver dezes. Martien was door Paul geïntroduceerd en kwam mee om de sfeer te proeven.

Bij aankomst wachtte ons nog een verassing. De prachtige gemeente Rotterdam, waar Pernis deel van uitmaakt, had speciaal voor ons een prachtig geasfalteerd pad aangelegd zodat we niet door het hoge gras hoefden te ploeteren. We worden er per slot niet jonger op, nietwaar? Ook stonden er, op afstand van elkaar, een aantal bankjes langs het pad.

We begonnen bij opgaand tij en gelijk werden er al kleine wijtingen gevangen. Dat kon ik zien, want ik stond uiterst rechts en bij mij gebeurde er niet veel. Ik had dus niets anders te doen dan mijn bijnaam waar te maken. Ik begon dus met voorgloeien.

De hele dag bleven we vis vangen. Kleine wijting met uitschieters tot 33 cm, wat dikke botten en hier en daar een steenbolk.

Ditmaal geen voorns of brasem, waar in Pernis ook weleens kans op is.

Uiteindelijk werd Aad eerste met 16 vissen en 404 cm, op de voet gevolgd door Hans met ook 16 vissen en 391 cm. De Diesel zit nu te typen met 13 vissen en 335 cm, Paul met 12 vissen en 278 cm, Wilbert met 9 vissen en 213 cm, en als laatste Martien met 4 vissen en 90 cm. Hierbij moet worden gezegd dat zijn voornaamste doel was om de sfeer te proeven. Kennelijk is dat gelukt want hij gaf aan lid te willen worden. We heten hem vanaf hier dan ook van harte welkom.

Nog een leuke anekdote tot slot: Op de bekende groene kaarten waarop de vangst wordt genoteerd bleken Aad, Hans en ik in het eerste rijtje, na de eerste tien vissen, allen 257 cm te hebben gevangen. Pas daarna is het erg spannend geworden.

Nog één wedstrijd te gaan en dan gaan we de eindstand weten.

Groeten, John Koolhoven.

	Klassering	Lengte in cm
Aad Segboer	1	404
Hans van Vliet	2	391
John Koolhoven	3	335
Paul van Oijen	4	278
Wilbert van Biezen	5	213

De uitslag is rondgemaïld dus die is bekend.

De wedstrijd begint normaal op vrijdag met aas halen maar deze keer was het woensdag al. Boodschappen halen en de spliterwten in het water zetten. Donderdag groenten snijden en alles in de slowcooker, regelmatig roeren. Dan ben je wel blij als je een vrouw hebt als Nel die een geweldige kok is.

Met resultaat iedereen een heerlijk bakje snert, de complimenten waren niet van de lucht. Als er dan zo'n kanjer is als John met zijn Fries roggebrood met Zeeuws Spek SUPER.

Jammer genoeg waren er wel het aantal afzeggingen, Rene werk, Roy, Alwin en Jan Wink ziek. Helaas moest Aad halverwege de wedstrijd naar huis hij was ook ziek geworden.

Op weg naar Landsmeer voor de laatste wedstrijd van het seizoen 2023 ging het al los Ter hoogte van Schiphol de nodige regenbuien met onweer. Tijdens het opbouwen was het gelukkig een beetje droog. Paraplu goed plaatsen was een must, tegen de wind en regen.

De visserij was moeilijk, blijven veranderen van aas en diepte werkte een beetje. Kees op nummer 1 heeft de kopstek goed benut. Vaste stok was de oplossing, met de feeder strak aan de overkant leverde niets op of weinig. Chris zat met een hengel van ongeveer 6 meter en wist ze ook redelijk te vangen. Eén geluk was dat het tijdens het opruimen droog was.

Nu op naar 21 november de bestuursvergadering en dan in januari de Algemene Ledenvergadering.

Mvg Jan Nijgh

	Klassering	Gewicht
Kees Kerkhof	1	5715
Chris van Trierum	2	5560
Jan Nijgh	3	4770
John Koolhoven	4	4145
Hans Snels	5	3705
Bart Markslag	6	2165
Jack Holleman	7	1865
Aad Segboer	10	0



Het was weer tijd voor de traditionele snertwedstrijd in Maassluis. De dag begon mistig en de temperatuur lag rond het vriespunt. Kort gezegd: "het was f*cking koud".

Voor deze wedstrijd was het vertrouwde clubje weer present. Aad deed vandaag de soep en hij had Hans voor de gezelligheid (en voor een beetje slap ge-ouwehoer) meegenomen. Het Westland was vertegenwoordigd door Alwin Koks, Paul van Oijen, Wilbert van Biezen en Martien Olsthoorn en ik kwam vanuit Rotjeknor.

De verwachting was dat er veel wijting zou worden gevangen. Nou, dat klopte wel een beetje. Aan het eind van de dag stopte de teller op 205 vissen. Het grootste deel was wijting en af en toe een steenbolkje. Erg groot waren ze niet. Mijn grootste was 36 cm maar het gros zat tussen de 20 en 25 cm.

Maar de hengels bewogen regelmatig en een triplet was geen zeldzaamheid. Het bleef gelukkig droog en aan de kou raakten we ook wel een beetje gewend. Rond 11 uur was er een pauze met erwtensoep en roggebrood met spek. Aad hanteerde de lepel en schepte de kommetjes twee keer vol. Na even Wim te hebben herdacht maakten we de visdag af.

Ondanks dat Aad de hele tijd in de soep had geroerd zag hij kans de wedstrijd te winnen met 1092 cm vis. Alwin werd tweede met 1043 en ik mag schrijven omdat ik 1005 cm had gevangen. Hans van Vliet werd vierde met 727 cm en Paul vijfde met 525 cm. Wilbert werd 6^e met 397 cm en laatste eindigde Martien met 102 cm. Totaal dus 4891 cm. Dat is weleens minder geweest.

Kortom, een mooie dag met lekker veel vis, en een heerlijk bakje soep.

Groetjes, John Koolhoven.



	Klassering	Lengte in cm
Aad Segboer	1	1092
Alwin Koks	2	1043
John Koolhoven	3	1005
Hans van Vliet	4	727
Paul van Oijen	5	525
Wilbert van Biezen	6	397



2023		Uitslagen competitie Zout		Noordpier		Hoek van Holland		Kijkduin strand		Pernissehoofd		Kijkduin strand		Pernissehoofd		Maassluis Noordzee (Sneert)		Eindstand				
				PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	PI	CM	Pnt.	CM	Plaats		
	NAAM	15- feb	12- apr	2- mei	18- mei	27- jun	8- sep	10- okt	7- nov	7- dec												
1	Aad Segboer	1	458	4	304	3	43	8	0	2	172	1	120	3	47	1	404	1	1092	6	2246	1
2	Wilbert van Blizen	3	169	2	658	2	44	1	74	6	50	2	95	2	51	5	213	6	397	9	922	2
3	Paul van Oijen	2	172	1	746	7	0			5	71	3	18	1	69	4	278	5	525	11	1283	3
4	John Koolhoven	6	129	3	379	1	91	2	53	3	99			4	37	3	335	3	1005	12	1863	4
5	Hans van Vliet	4	159	5	118	7	0	8	0	4	88	4	13	6	18	2	391	4	727	18	1378	5
6	Alwin Koks	7	49					3	50	1	181							2	1043	13	1323	6
7	Jilles van Koutrik							8	0	7	24			5	25					20	49	7
8	Hans Snels	5	140																	5	140	8
9	Wim Kleerks †	8	22																	8	22	9

2023		Leidse Vaart		Vlaardingse vaart		Kanaal/door Voorne		Noordhollands kanaal Neck		Amstel/Drecht		Ringvaart Lijnden		Mooie Nel		Heimans-wetering		Noordhollands kanaal Landsmeer		Eindstand			
NAAM	24-mrt	26-apr	19-mei	22-jun	13-jul	22-aug	28-sep	17-okt	11-nov	Pnt.	Gewicht	Plaats											
	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	PI	Gram	Plaats		
1 Willem Verwaal	2	6200	1	16070	8	3585	3	5645	2	17060	1	11590	1	27110							7	78030	1
2 Roy Witte	1	11010			2	23855	7	2670	9	5400	2	9950	2	7695	8	2070					14	55180	2
3 Alwin Koks	4	3940	3	8700	5	6810	2	7280			8	3835			1	7480					15	34210	3
4 Kees Kerkhof	12	430	7	2820	4	7225	1	9810	6	8070	7	4920	6	4770	6	2145	1	5715	18	35590	4		4
5 Jan Nijgh	3	4170	6	2930	11	240	4	5045	5	9030	9	3085	10	3150	4	2260	3	4770	19	25275	5		5
6 Hans Snel	7	3290	5	4330	1	26130			3	13680	10	2805	8	3545	7	2080	5	3705	21	51135	6		6
7 John Koolhoven	5	3795	8	1800	6	4050	6	3960	1	18700	6	5105	9	3435	11	1725	4	4145	22	35795	7		7
8 Chris van Trierum	13	300	10	980	10	475			7	6970	3	7800	7	4055	5	2250	2	5560	24	26635	8		8
9 Jack Holleman	6	3700	4	4350	9	1910	12	0	8	6380			11	2390	2	3740	7	1865	27	20035	9		9
10 Jan Wink	9	2350	2	15170	7	4010	8	490	11	3420	11	2410	4	5885	9	1960			30	27905	10		10
11 Aad Segboer	11	2100			3	7565			4	10300			3	6630			10	0	31	26595	11		11
12 Bart Merkslag			11	740					12	2360	4	5840	5	5395	10	1820	6	2165	36	15960	12		12
13 Rene de Vries	10	2220	9	1440	12	155		10	4800	5	5330	14	0	14	0				46	13945	13		13
14 Richard Smit	8	2785					5	4095									3	2565			16	9445	14
15 Arie Vlok					15	0	9	400	13	720									37	1120	15		15